

# de kapelbrief



December 2018  
Nr. 262

Website: [www.kapelgroep-gemert.nl](http://www.kapelgroep-gemert.nl)

Redactie: kapelgroep

Sommige dingen zijn zo  
vanzelfsprekend  
dat we zijn vergeten  
er dankbaar voor te zijn

Cynthia Ozick

## Samen Sterk

Er was eens een man die drie zonen had. De drie jongens maakten altijd ruzie, 's morgens, 's middags en 's avonds, altijd maar vechten en nog eens vechten. Op een dag zei de vader: "Breng me zoveel takken als je kunt dragen!" De jongens renden het bos in om takken te verzamelen en ieder van hen kwam terug met een bos takken.

"Neem nu ieder een tak", zei hun vader, "en probeer hem te breken."

"Uiterst gemakkelijk", zeiden de jongens en ze braken hun stokken in tweeën. "Bind nu alle stokken met een touw samen", zei de vader "en probeer nu de hele bos takken te breken."

Ze probeerden het om de beurt, maar de takken die afzonderlijk zo gemakkelijk gebroken konden worden, waren samen zo sterk als staal.

"Zie je", zei hun vader, "afzonderlijk vallen jullie. "wat jullie met deze stokken doen, kan ook met jullie gebeuren. Wanneer je altijd voor jezelf vecht, word je eenzaam. En als je alleen bent kun je gemakkelijk aangevallen en gebroken worden. Samen zijn jullie zo sterk als deze bos takken, samen houden jullie stand, afzonderlijk vallen jullie. Dat geldt voor stokken, voor kinderen, voor volwassenen en voor volken.

Uit: Een huis vol verhalen van René Hornix

## DANK JE WEL ANDRIES

Kort geleden kreeg ik aangereikt dat de eerste Kapelbrief van Andries dateert van 11 november 2009 dus net negen jaar geleden. Het betrof toen nummer 210 en de laatste van Andries is nummer 261. Simpel rekensommetje zegt dus dat Andries 51 Kapelbrieven over acht jaar heeft samengesteld, globaal genomen vijf á zes Kapelbrieven per jaar. Andries, het is je wonderwel gelukt deze Kapelbrieven samen te stellen. Een hele prestatie. Ik weet dat je het niet altijd makkelijk vond om een goede invulling aan de brief te geven. Je zei dan zo nu en dan “ik weet niet of dit het is wat jullie willen of van mij verwachten”. Ik hoop dat ik je dan gerust heb gesteld door daar positief op te reageren. Tegelijk moet ik toegeven dat vanuit de leden van de Kapelgroep geen bijdrage meer werd geleverd. Dat was voor jou wel wat teleurstellend maar je had begrip voor de beperkte mogelijkheden binnen de groep. Dat we jou en Corrie na de verhuizing van Beek en Donk naar Grave regelmatig nog zien in de viering tekent jullie betrokkenheid bij de groep en jouw wil om de Kapelbrief zo lang mogelijk te blijven samenstellen. Dat hebben we met veel bewondering zien gebeuren. Dat je hebt aangegeven te willen stoppen met de Kapelbrief wordt door allen begrepen. Desalniettemin is het weer een stukje verlies van wat eerst als gebruikelijk werd beschouwd. Namens de velen die de Kapelbrief hebben ontvangen dank ik je voor de wijze waarop je deze vorm hebt gegeven. We hopen je, samen met Corrie, nog vaak bij de vieringen te mogen ontmoeten. Dankjewel! *Martin Jacobs*

## Overtuiging en rust Door René Grotenhuis (www.roerom.nl)

Toen ik, alweer 35 jaar geleden, een belangrijke beslissing had genomen met verreikende consequenties voor mijn persoonlijk leven en voor mijn werk, kreeg ik van iemand in mijn omgeving de tekst toegestuurd: ‘Niets geeft zoveel rust als een eenmaal genomen besluit.’ Het was een treffende tekst omdat hij inderdaad weergaf wat er in mijn leven gebeurd was. Met de rust die na het besluit over mij was gekomen, kon ik heel goed aanvaarden dat anderen mijn keuze niet konden begrijpen en het ermee oneens waren. Ik voelde niet de aandrang om hen te overtuigen van mijn gelijk of om hun afwijkende opvatting onderuit te halen.

Op latere keuzemomenten heb ik datzelfde ervaren: als ik eenmaal weet waar ik voor sta en waar ik voor ga, dan geeft dat rust.

### Geloofsleven

In mijn geloofsleven vindt hetzelfde proces plaats: mijn geloof geeft mij rust als een innerlijk anker dat mij op mijn plaats houdt. Ik kan prima onder ogen zien dat mensen mijn geloof vreemd of niet meer van deze tijd vinden of inhoudelijk met mij verschillen. Ik hoef anderen niet zo nodig van mijn gelijk te overtuigen of hun afwijkende mening te ondergraven. Ik vind die innerlijke houvast mooi uitgedrukt in het gedicht van Henriette Roland Holst dat door Antoine Oomen zo prachtig op muziek is gezet:

*Dit ene weten wij en aan dit een houden wij ons vast  
In de duistere uren: er is een woord dat eeuwiglijk zal duren  
En wie 't verstaat die is niet meer alleen.*

	VIERINGENSHEMA
2 december	Advent I Esmee
9 december	Advent II Lenie
16 december	Advent III Annelies: Ik geloof in vreugde, vrede en vrijheid
23 december	Advent IV Corrie
24 december	Kerstmis Martin J.